

Lugnet har åter lagt sig vid möllan och Farhult efter en intensiv sommar. Det är mitt i september och hösten har så smått börjat göra sig påmind efter en fantastisk sommar. Här kommer en liten återblick vad som hänt i möllan.

Första söndagen i juli hade vi öppen mölla för då var det Skånska Möllors dag. Det var många besökare som strosade runt i möllan och fick information av någon av oss i möllekommittén. Vi hade också igång vår råoljemotor som behagligt tuffade på.

Den 21 juli var det dags för vår årliga mölleloppis. Trots att det var riktigt varmt och badväder var det rekord i antal besökare och stundtals blev det smått kaotiskt ute på Farhultsvägen för tyvärr är det så och så med omdömet när det gäller att parkera bilen. Trots att det är heldragen linje vid gångcykelvägen parkerades det här ändå och även på andra sidan med följd att gångtrafikanter fick gå ute i gatan. Här har vi i kommittén något att tänka på och åtgärda till nästa år. Det var otroligt varmt men som tur var hade vi fått in ett parti vattenflaskor som kom väl till pass. Affärerna gick lysande och det blev ett rejält överskott som går direkt till driften av mölla och möllehus. Det är många lojala Farhultsbor med omnejd som hjälper till och bakar bröd till försäljning och kaffeservering eller står och säljer i loppis stånden och det är vi otroligt tacksamma för. På tal om kaffebröd, enligt Joakim Bengtsson (Antikrundan), som besöker vår loppis varje år, har vår mölleloppis det absolut godaste kaffebrödet. Så sträck på er alla bagare som skänker till vår loppis.

Hembygdens Dag firade vi den 5 augusti. Då hade vi öppen mölla och visning av denna. Vi serverade kaffe och våfflor och det var närmare 150 besökare, vilket är glädjande, så det var en hel del våfflor som gick åt. Eftersom det var mitt i semestern var det många semesterfirare som stannade till och flertalet var barnfamiljer vilket vi tycker är extra trevligt då vi visar hur det gick till i en mölla förr i tiden.

Det har varit en del utställningar i möllehuset också under sommaren, bl.a Höganäs Fotoklubb hade en uppskattad utställning. Nu under höst-vinter är det också en hel del aktiviteter då vi hyr ut möllehuset till möte, fester och andra aktiviteter.

Planen är att vi skall måla möllan nu under hösten om vädret tillåter det. Annars får det anstå till våren. Det positiva med den torra sommaren är att vi inte behövt klippa gräset så ofta.

Insamling till vår loppis går nu under vintern på sparlåga, men har ni något att skänka tar vi tacksamt emot det givetvis.

Tack alla ni som hjälpt till eller besökt Farhults Möllas aktiviteter under sommaren.

Bengt Nilsson, ordf. Farhults möllekommitté